

En guide

Til dem, der står tilbage at gå gennem
De store Tribulation

Efter Rapture

For den sande Kirke

Mange sande kristne er dybt bekymret for dem, der bliver sorteper i den "store tribulation" efter herren Jesus Kristus har kaldet hans sande kirke for at møde ham i luften.

Dette møde kaldes rapture.

Vi tror ikke på en ny chance, men vi tror, at frelsen vil blive tilbudt en person, indtil hans død. Mulighed for frelse i tribulation er blot en fortsættelse af den nuværende mulighed for allerede nu at acceptere herren Jesus som frelser. Tro på afsones i Kristus er det eneste håb for mistede menneskeheden, og som sælges under synd, enten før eller efter, at rapture.

Denne meddelelse er især for dem, der er tilbage, efter at rapture, det store tribulation (Matt. 24:21), og dens formål er at bevidne, at skrifterne lærer, at selv så mange gemmes ved at give deres liv som martyrer (ver. 7:13, 14) og slipper den endelige undergang af den evige sø af ild (ver. 20:15)

Til dem, der er tilbage:

Den store begivenhed bruddet i de hellige skrifter (Bibelen) og som er ment og undervises af den evangeliske og true blood-købt hus i Kristus "rapture i kirken for den levende Gud" fra jorden til berømmelsen har fundet sted. Både de levende troende og de døde i Kristus (som er blevet rejst fra de døde) er blevet fanget for at opfylde Lord i luften, i overensstemmelse med følgende skrifter:

"Vi siger "du ved ordet "Lord, at vi er i live og forblive i den kommende Lord skal ikke forhindre dem der sover. For herren selv skal stige ned fra himmelen med et tilråb, med den stemme i arkhangelsk, og med den trump af Gud: og de døde i Kristus skal stige først: vi er i live og stadig er fanget sammen med dem i skyer til at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med herren" (Jeg Thessalonians 4:med 15-17% i forhold til diagonaldækket.

Nu, efter at rapture, den sande Kirke (alle troende og tilhængere af herren Jesus Kristus) er taget fra jorden, den kompetence, som Satan vil have fuldt udsving, og en forfærdelig, ubeskrivelige trang vej vil finde sted under hvilke beboerne i jorden (jøde og hedning) lider meget.

At leve i Kristus nu under herredømme af antichrist, og bekende Jesus som din herre og frelser, du kan slippe den evige forbandelse af helvede, vil koste dig dit liv. Men frelsen er lovet dem, der udsættes for meget (Matt. 24:13)

Dem, der er gemt i den store tribulation er beskrevet i Rev 7:14 den "vasket deres klæder og gjort dem hvide i blodet af lam." dine klæder farves med **UNBELIEF, vor frelsthed, glæde, og andre synder**. Separat dig Gud absolut, og søge udrensning ved at antage i blodet af Kristus som blev belyst lidelseshistorie for begår (John 3:16)

"For vindings skyld skal opfordre navnet Lord skal gemmes" (Rom. 10:13)

Gennemgå din Bibel flittigt mens du har det, og kunne huske så meget som muligt, før den er taget fra dig.

I antichrist bliver verdens diktator; han vil tvinge mænd til at bære sit mærke, og tilbede ham og hans image.

Nægte at mærke og nægter at tilbede ANTICHRIST eller hans billede for enhver pris (ver. 13:Med 15-17% i forhold til diagonaldækket). Det er langt bedre at lide lidt nu, og snart med Kristus, end at undslippe lidelserne ved fremstilling af væsen og lider velfærdsboble i helvede for evigt (ver. 14:11)

Være godt mod. Hold fast i Guds ord. Gavne jøde. *"Han skal udholde i slutningen, det samme skal gemmes"* (Matt. 24:13)

Denne pjece er skrevet som om rapture havde fundet sted, og Herren havde kaldt hans sande Kirke ud af denne verden. Måske endda nu som du læser dette, er rapture historie, og du er tilbage. Kig på ham, Jesus Kristus styrken og modet til at lide for ham, for han har lidt for dig selv i døden. Bibelen vidner om, at i denne periode kan du hverken købe eller sælge uden dette mærke væsen, og dette vil bringe store lidelser og død for dem, der nægter at mærke. Men han, der modtager det mærke er evigt forbandede, og vrede over den levende gud holder fast på ham.

Om rapture har fundet sted eller endnu senere, når du læser denne besked

Acceptere jesus NU

Som din personlige frelser, ved at antage, at han døde og kaste sit blod for dig. Overgiv sig helt til ham. Omhyggelig overvågning og bede og vidne for ham, indtil han kommer. (Lukas 21:34-36). Læs John 3:16 og 3:36.

"Hvis du må indrømme med thy mund, at Herren Jesus [som Frelser], og hælder tror på thine hjerte, at Gud hath hævet ham fra de døde, thou hælder gemmes" (romerne 10:9)

www.AfterTheRapture.com